



DECEMBER 2011-NR.23

SECRETARIAAT:
FLORIALAAN 46,
1402 NL BUSSUM

ING: 4550697
TE UTRECHT

E-MAIL:
info@marjoleinroskamfonds.nl
WEBSITE:
www.marjoleinroskamfonds.nl

DE NIEUWSBRIEF 2011

van het Marjolein Roskam Fonds bent u nu aan het lezen en het is inderdaad een brief met nieuws. "Oud" nieuws, u bent ons trouw gebleven en wat is oud nieuws dan fijn nieuws. Maar ook "nieuw" nieuws. We hebben als bestuur besloten om het Marjolein Roskam Fonds op te laten gaan in Wilde Ganzen.

U weet dat we al veel langer met ze samenwerken. Omdat het een organisatie is, waar je blind op kunt vertrouwen en de doelstelling van WG dezelfde is als die van het MRF altijd geweest is. Mensen helpen, die niet zonder hulp kunnen. Mensen, kinderen om mee te beginnen, voor wie het in het land waarin ze geboren zijn, vrijwel onmogelijk is om naar school te gaan en een vak te leren. Juist naast die kinderen staan, de kinderen uit achterstandswijken, uit sloppenwijken, dat was de droom van Marjolein Roskam. Een droom die nooit uit zou komen omdat ze omkwam bij een verkeersongeluk, pas 24 was ze.

Het Marjolein Roskam Fonds is opgericht om een aantal van haar dromen toch werke-

lijkheid te laten worden. En dat is ook meer dan gelukt. Verderop in deze nieuwsbrief vertelt Caroline Roskam nog wat meer over wat het fonds voor haar betekend heeft. Ik kan u verzekeren dat het geen eenvoudig besluit is geweest om het MRF niet langer als zelfstandig fonds te laten bestaan. Aanvankelijk steunden we projecten waar Annelies en Karel Roskam zelf nog op bezoek zijn geweest, maar nu zijn we afhankelijk van anderen. Wij missen de expertise om goed te kunnen beoordelen of aanvragen kloppen, of het geld inderdaad nodig is, of het goed wordt besteed. We willen per se dat uw geld goed terecht komt. En dat is bij een organisatie als Wilde Ganzen gegarandeerd. Dat maakt dat we toch rustig kunnen zijn onder ons besluit. Op hun website www.wildeganzen.nl kunt u alle mogelijke informatie terugvinden.

Straks is het MRF niet meer hetzelfde als dat van 1994, maar de betrokkenheid van ons als bestuur zal blijven. En ik hoop ook zo, dat u zich op uw manier wilt blijven inzetten voor de kinderen waar u al die jaren geld voor hebt overgemaakt. Dat kunt u natuurlijk blijven doen. Alleen op een ander gironummer dan u gewend bent. Als u wilt, kunt u geld overmaken op rekening 40.000 van Wilde Ganzen onder vermelding van Marjolein Roskam Fonds. Wij hebben Wilde Ganzen gevraagd, giften die binnenkomen met deze vermelding, te besteden aan projecten die zich richten op kinderen en onderwijs. Het bijzondere is

dat u op voorhand weet dat het bedrag dat u overmaakt, door Wilde Ganzen met 55% wordt vermeerderd. Dus uw € 100 wordt € 155. En dat gaat precies zo met het geld dat wij aan Wilde Ganzen overmaken. Het geld dat u hebt gedoneerd, de 1 mei gift dit jaar van de VARA en het geld dat De Hoeksteen, de school in Bussum, bij elkaar heeft gebracht, ook.

Ook al bestaat het Marjolein Roskam Fonds straks niet meer, op deze manier zullen we ook in de toekomst kunnen bijdragen aan datgene waar het fonds voor stond. Marjolein herinneren en een bijdrage leveren aan het welzijn van kansarme kinderen in Zuidelijk Afrika.

U hebt al ontdekt wellicht dat de website van het MRF wat veranderd is. Alle nieuwsbrieven staan er nog op en ook de informatie die u misschien nodig hebt om iemand anders enthousiast te maken. Onze website vertelt u alles over het verleden van het MRF, op de website van Wilde Ganzen vindt u het heden en de toekomst. En daar kijken we deze dagen toch vooral naar. Naar de tijd die voor ons ligt, voor ons persoonlijk en voor mensen, kinderen die een gevecht moeten leveren om naar school te kunnen gaan, een vak te leren, in leven te blijven. Die mensen steunen, dat wilden Marjolein Roskam en haar ouders Annelies en Karel. Haar zusje Caroline, haar man en wij als bestuur willen dat ook. En wij die er nog zijn, kunnen ons inzetten en we zeggen u toe dat we dat blijven doen. U vast ook. Dit is de laatste papieren



nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Op de website www.marjoleinroskamfonds.nl informeren we u de komende tijd over de projecten die Wilde Ganzen namens het Marjolein Roskam Fonds steunt.

Dank u voor uw steun al die jaren. Ik wens u al het goede, voor nu en voor later.

Maartje van Weegen
Voorzitter Marjolein Roskam
Fonds

IN DE NIEUWSBRIEF

van vorig jaar heeft Caroline Roskam al geschreven over de kerstactie op De Hoeksteen in Bussum, de school waar ze werkt. Maartje van Weegen en



Hilde Dijksterhuis hadden eerder alle kinderen verteld over het Marjolein Roskam Fonds. Het is ongelooflijk wat zowel ouders, grootouders als kinderen allemaal hebben gedaan om een flink bedrag bij elkaar te krijgen. Kleuters namen hun spaarpot mee, zonder mopperen werden er in veel huiskamers tafels gedekt, vaatwassers uitgeruimd, kamers opgeruimd en werd er sneeuw geveegd. Op het plein verkocht de ene docent zelf-

gemaakte fietszadelhoesjes en de andere gehaakte kerstbroches. Ouders kookten thuis, maakten hapjes, namen drank mee en iedereen kocht weer van iedereen. En dat bracht alles bij elkaar een bedrag van €3.160,96 op. Bestemd voor Sizanani en WG heeft op dit bedrag nog eens 55% gedaan. De Hoeksteen blij en ook trots, Sizanani dankbaar en het MRF blij en trots én dankbaar.

Twee heren met een grote cheque. Het zijn Gert-Jan Hartlief, de vroegere buurman van Annelies en Karel Roskam en perswoordvoerder bij de VARA en René T'Sas, ambtelijk secretaris van de VARA-OR. Een beetje achtergrond.



Een citaat uit een VARA brief: Elk jaar kent de VARA een 1 mei gift toe aan een organisatie in het binnen- of buitenland, die als doelstelling heeft 'het bevorderen van medemenselijkheid of het bestrijden van menselijk leed'. Het budget van de totale gift komt voort uit het salarisbedrag dat ruwweg correspondeert met de ooit door het personeel 'ingeleverde' vrije dag ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. Medewerkers kunnen elk jaar een voorstel doen en het Bestuur en de Ondernemings-

raad bepalen welk voorstel wordt gehonoreerd. Dit jaar heeft Gert-Jan Hartlief het Marjolein Roskam Fonds voorgesteld en met name het project Sizanani. De VARA heeft zijn voorstel uitgekozen en €5000 op onze rekening overgemaakt. Wilde Ganzen heeft daar weer 55% op gedaan, dus we konden €7750 overmaken op de rekening van Sizanani. Ze hebben het geld zo hard nodig en zijn ons zo dankbaar. En wij u, dat spreekt voor zich.

De bibliotheken voor de Farm Schools zijn een groot succes!

De afgelopen drie jaar heeft het Marjolein Roskam Fonds, met uw gift en via De Wilde Ganzen, vier Farm Schools in de provincie Mpumalanga geholpen om bibliotheken aan te schaffen voor de kinderen van landarbeiders. Daarover hebben wij u in vorige nieuwsbrieven geïnformeerd. Dit project is nu bijna afgerond en het is een groot succes geworden. Dankzij uw bijdrage hebben de Farm Schools 1.500 nieuwe boeken aan kunnen schaffen. Taal- en leesboeken in Zulu en Engels, rekenboeken en andere soorten schoolboeken. 700 kinderen hebben nu voor het eerst toegang tot een brede keuze aan boeken. En omdat deze boeken er nu zijn, hebben de scholen elke dag een leesuurte ingepland waarin de kinderen de tijd krijgen om te lezen. Dit heeft meteen al effect op de kinderen. Meer kinderen kunnen nu lezen, hun taalbegrip is toegenomen en ook hun vermogen om verhalen te begrijpen. Langzaam

ontstaat er een leescultuur, waar die in de orale samenleving waaruit zij voortkomen voorheen ontbrak. Het enthousiasme van de kinderen heeft ook effect op de ouders. De ouders zijn vaak zelf nog analfabeet, maar kunnen nu de verhalen delen die hun kinderen hen voorlezen of navertellen.

Als laatste fase van het project worden nu zeecontainers aangeschaft die zullen worden ingericht als bibliotheek. De boeken liggen nu nog in de klassen, maar straks beschikken de scholen over echte bibliotheekruimten waardoor het beheer en het conserveren van de boeken beter gegarandeerd kan worden.



De Farm Schools zijn u bijzonder dankbaar. Zonder uw bijdrage was dit alles niet mogelijk geweest!

Omdat het Marjolein Roskam Fonds een project van Sizanani was gaan steunen, heb ik tijdens mijn vakantie in Zuid-Afrika in januari 2011 van de gelegenheid gebruik gemaakt om Sizanani te bezoeken. En dus ben ik op een bloedhete januaridag naar het dorpje Bronkhorstspuit,



zo'n 60 km ten oosten van Pretoria, gereden. Net buiten het plaatsje ligt Sizanani Village, een dorpje op zich. Als je de poort van het geheel ommuurde Sizanani Village binnen rijdt, ben je al behoorlijk onder de indruk. Dit werd allemaal nog eens versterkt door de hartelijke ontvangst door "Matron" Elisabeth en haar staf. Na een kennismaking waarin de mensen van Sizanani mij over hun projecten en ik hen over het Marjolein Roskam Fonds heb verteld, kreeg ik een rondleiding over het enorme complex. Een groot deel van de ruimte wordt in beslag genomen door een huisartsenpost, een ziekenhuisje en een laboratorium voor HIV/Aids testen. Maar er zijn ook een schooltje, kinderopvang, een kerk en een conferentiecentrum. Sizanani biedt de bewoners in de omgeving de medische, psychische en sociale steun die de regering jarenlang niet kon of wilde geven. 's Middags werd ik door een van de maatschappelijk werkers van Sizanani rondgereden langs de townships in de buurt waar zij via "community centres"



mensen ondersteunen in hun eigen leefomgeving. Tenslotte bezochten wij een groot stuk land waarop diverse groenten verbouwd worden. Dit project was ook opgezet vanuit Sizanani om mensen te helpen in hun eigen behoeften te voorzien en eventueel om wat bij te verdienen met het verkopen van de groenten. Zodat mensen minder afhankelijk zouden worden van buitenlandse hulpprogramma's, werd mij verteld. Ook in Zuid-Afrika was doorgedrongen dat er in de toekomst minder op de steun van westerse landen moest worden gerekend. Al met al was ik onder indruk van de professionaliteit, de enorme betrokkenheid en de inzet van de mensen van Sizanani. Een bijzonder project dat onze steun dubbel en dwars verdient!

Martin Jansen

NAAST DE FARMSCHOOLS

steunen we als Marjolein Roskam Fonds samen met Wilde Ganzen Sizanani. De 1 mei gift van de VARA en ook het geld van De Hoeksteen uit Bussum gaan daar naar toe. Misschien goed om nog eens toe te lichten waar Sizanani het geld dat we tot nu toe met uw hulp op hun rekening hebben overgemaakt, aan besteedt. Zo'n 1.100, vaak heel arme kinderen, zijn afhankelijk van Sizanani. Dat betekent, dat alles wat in onze ogen vanzelfsprekend is, maar voor hun onmogelijk was, nu toch gerealiseerd kan worden. Kinderen kunnen naar school, krijgen in ieder geval één keer per dag te eten en als ze voor hun



zieke vader of moeder moeten zorgen, wordt dat van ze overgenomen. Kinderen met een leerachterstand worden extra geholpen. Door slimme leerlingen, die geleerd is om anderen 'bijles' te geven. Zoals overal op de wereld is het ook in Zuid-Afrika zo, dat een kind dat iets geleerd heeft, dat weer kan doorgeven aan andere kinderen. Er is huiswerkbegeleiding. Thuis

is er nooit een computer. Met geld uit Nederland is er een klein centrum met computers ingericht. Het was de droom van Marjolein Roskam toen ze kinderpsychologie studeerde, om zich juist in te gaan zetten voor kinderen die eigenlijk vanaf hun geboorte al geen toekomst hadden. Dank zij u heeft het MRF al veel projecten kunnen steunen en dat kunt u, via Wilde Ganzen blijven doen. Dat zet zoden aan de dijk. En wat hebben ze die zoden hard nodig in Zuid-Afrika.

Graag wil ik u persoonlijk

ook laten weten wat het besluit om het Marjolein Roskam Fonds op te laten gaan in Wilde Ganzen voor mij betekent. Zoals u wellicht zult begrijpen is dit een moeilijke beslissing geweest. Veel din-



gen speelden daarbij mee. De naam van Marjolein, al het harde en dierbare werk van vele bestuursleden, de vergaderingen, de contacten met projecten en het gevoel dat Marjolein op een bepaalde manier doorleefde in Zuidelijk Afrika. Het fonds is in 1994 opgericht door mijn ouders na het overlijden van Marjolein, om zo toch een paar van

haar dromen uit te kunnen laten komen. Het fonds heeft verschillende bestuursleden gehad en veel goed werk kunnen doen. Met uw donaties, met het geld van de actie van Postbus 777 en van de Montessori school in Bussum, waar Marjolein op gezeten heeft. Na het overlijden van een dierbare vriendin het besluit van haar man om in plaats van bloemen geld te storten op de rekening van het MRF, de 1 mei gift van de VARA, de Kerstactie van De Hoeksteen, waar ik werk. Nog een klein voorbeeld; onze dochter Annemijn die haar speelgoed op een kleedje verkocht voor het fonds. En in de loop van de jaren waren er nog veel meer acties en initiatieven van vrienden en bekenden.

Mijn ouders zijn als adviseurs altijd nauw betrokken geweest bij het fonds. Ze zijn er nu allebei niet meer en we zijn er bijna zeker van dat ze het eens zijn met ons besluit. Maar het is toch weer een afscheid en dat doet pijn.....

Geen misverstand, we hebben volledig vertrouwen in Wilde Ganzen en we kunnen terugkijken op een goede, dierbare, belangrijke tijd met u als geweldige donateurs! Wij blijven mijn zusje Marjolein en mijn ouders, Karel en Annelies enorm missen en leven voort op prachtige herinneringen..... Heel hartelijk bedankt voor uw steun al die jaren en ik hoop dat u via Wilde Ganzen betrokken blijft. Ik wens u het allerbeste!

Veel liefs, Caroline Roskam